

LETTER NUMBER 26

1 1832-03-17
2 Eerweerden Vader Oversten der Broeders van den h. Joseph te Geeraerdsberge

Eerweerden Vader Oversten

Het is my eene voldoening, my met u en uw geheel gemeente, te voegen, om ons gezamentlijk aen te bieden aen den grooten Patroon die God ons heeft gegeven. Wy loven dan den heer en danken hem over de groote gratien die hy aen den h. Joseph heeft medegedeelt. Wy eeren zeer geerne desen heyligen voestervader van Jesus, onsen besonderen beschermer en behouder van ons vaderland. Wy zouden verbaest staen, indien God ons dede kennen de grootheyd van Joseph en ook de menigvuldige gratien die wy door hem ontfangen hebben. Laet ons maer goeden moed hebben en groot betrouwen in de hulpe van onzen magtigen Patroon. Laet ons met geloof zynen feestdag vieren en verhoppen al wat ons nuttig zal zyn om onzen verheven roep wel te beleven. Laet ons beminnen dien welken Jesus heeft bemind, en laet ons volgen de voetstappen van dien den welken door Jesus heeft geleerd geweest, en welken zoo opregtelijk in alles, God heeft gesogt.

Vernieuwt alle uwe goede voornemens en met iever begint nu een leven dat gy, naer uwe beloften, zult mogen blyven volgen. Dat de gene wiensen roep nog niet zeker is, zig wel onderzoeken en dat d' overste ook wel bemerken het gedrag en handel van elk in het bezonder, opdat 'er gemakkelijk kan bevonden worden wie tot den h. staet uit zyn geroepen.

Ik offer op myn gebeden en het h. sacrificie opdat wy alle mogen verhoort worden en God op een volmaektere wyze dienen van nu en voortaan tot het eynde des levens.

Ontfangt alle, met mynen vaderlyken zegen, de verzekering dat ik u waerlyk ben genegen en wensche, met u alle, eens in den hemel God te zien en eeuwiglyk te loven en te danken over zyne bermhertigheden.

Uwen geestelyken vader

Gend 17 maart 1832

C. G. Van Crombrughe

17 March 1832

To the Reverend Father Superior of the Brothers of St Joseph at Grammont

Reverend Father Superior¹

It is a great joy for me to join with you and your whole Community in offering ourselves to the great Patron whom God has given us. We praise the Lord and we thank Him for the many graces that He gave to St Joseph. We willingly honour this foster-father of Jesus, our special protector and the guardian of our country. We would be astonished if God were to show us Joseph's greatness and the multiple graces we have received through him. Have courage and trust in the help of our powerful Patron. Let us celebrate his Feast with faith and wait in hope for everything which we need to live out our holy vocation. Let us love him whom Jesus loved, and follow in the steps of him who educated Jesus and who, in everything, sought God in all honesty.

Renew all your good intentions and, with zeal, start now a life which you can continue according to your vows. Let those whose vocation is not yet certain examine themselves, and let the Superior control the conduct of each one so that it can easily be ascertained who is called to the holy state.

I offer my prayers and the Holy Sacrifice so that we might be heard and that we might serve God in a more perfect way, from now until the end of our lives.

I ask all of you to accept my paternal blessing along with my assurance that I love you a great deal and that I wish to see God in heaven along with all of you in order to praise Him to all eternity and to thank Him for his mercies.

Your spiritual Father,

Ghent 17 March 1832²

C.G. Van Crombrughe

¹ Mr Ignace Vandenbossche [1]

² At Easter 1832 ten Josephites took vows.